

Kerklank



Kerkblad voor protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

juni 2023
jaargang 8, nr. 5

**Van technicus
tot prediker**

Van de voorzitter



Henk Meulink

Nederlandse Gereformeerde Kerken

Sinds 1 mei is er een kerkgenootschap minder in Nederland. De Vrijgemaakte Kerken zijn gefuseerd met de Nederlands Gereformeerde Kerken. In Hardenberg heeft dit weinig bekendheid gekregen, omdat hier nooit een Nederlands Gereformeerde kerk is geweest. In 1967 was er een scheuring in de vrijgemaakte kerk en ontstonden de zgn binnen- en buitenverbanders. Een dramatische kerkscheuring die veel verdriet heeft gegeven. Er waren discussie en ruzies in gezinnen die soms diepe wonden na lieten. Het is dan ook mooi om te zien dat de beide kerken elkaar weer hebben gevonden. Zo zien we dat de afgelopen jaren er steeds meer toenadering tussen kerken komt. Ook hier in Hardenberg. Dat is een veel belovende ontwikkeling. We komen steeds meer naast elkaar te staan dan tegenover elkaar. Wie weet wat de toekomst ons hier nog brengen zal.

Wij mogen onze broeders en zuster van de Nederlandse Gereformeerde Kerk (vrijgemaakten) best wel feliciteren met dit bijzondere moment. Een fusie van kerken is toch iets om dankbaar voor te zijn.

KERKKLANK

jaargang 8, nr 5

4/5 interview



9 boek-bespreking



30 Beroepsprofielen PKN

36 Expositie



de coverfoto is gemaakt door Gert Smilde

Overdenking

'Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn... tot aan de uiteinden van de aarde.' (Handelingen 1 vers 8)

Ik weet nog goed hoe ik bij mijn eerste bezoek aan het land van de Bijbel op de laatste dag van onze reis uitkeek over de zee.

Ik stelde me voor hoe het Evangelie van daar de wijde wereld over was gegaan.

De apostel Paulus bijvoorbeeld. Hij maakte verre reizen – vaak met behulp van een schip – om het grote nieuws van God en Jezus de wereld in te dragen.

Soms had Paulus de wind goed in de zeilen. Dat wil zeggen: oren en harten gingen open voor de bevrijdende boodschap van het geloof. Daarover kunnen we lezen in bijvoorbeeld het Bijbelboek Handelingen.

Maar we moeten ons de dingen niet te mooi voorstellen. Er waren namelijk ook grote tegenslagen en teleurstellingen. Niet alleen dat Paulus een keertje met zijn schip finaal stuk sloeg op de rotsen en bijna verdronk, maar ook met zijn verkondiging liep het wel eens stroef.

Zo sprak hij een keer in Athene op de Areopagus – waar veel geleerden met elkaar nadachten over de grote levensvragen – maar Paulus werd daar niet erg serieus genomen. En in Filippi belandde hij in de gevangenis.

Toch, en ondanks alles, blijft het verbazingwekkend dat wat zo klein begon in Galilea en Judea, Jeruzalem en het hele land er om heen – dat dit uiteindelijk de hele wijde wereld over is gegaan. Kort geleden vierden wij het Pinksterfeest. Dit is voor de beleving van veel mensen een wat lastig feest, lastiger dan Pasen en Kerstfeest in elk geval.

Het kan helpen als je bij Pinksteren denkt aan de wonderlijke kracht waarmee het nieuws van Jezus en God zich heeft verspreid. Pinksteren gaat over de heilige Geest, over God die in onze levens binnen komt. Geloof, hoop en liefde. Mensen worden binnen gehaald in de invloedssfeer van alle goede woorden, alle liefde van Jezus en van Zijn hemelse Vader.

Die Geest waait waarheen die wil – zegt de Bijbel. Alle grenzen over, en je hoeft niet eerst aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het wonder van Pinksteren, daarmee bedoelen we het wonder van Gods liefdevolle kracht, het kan zomaar in jouw leven en jouw hart binnenkomen.

Natuurlijk is het niet overal en altijd een succes verhaal. Dan maken we ons wel eens zorgen over de voortgang van het geloof. Maar we mogen er op vertrouwen dat de Geest van Pinksteren wegen vindt naar mensen toe, ook steeds weer naar ons toe. Dan zingen we blij: 'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt'.

Ds. Noordmans

Van technicus tot prediker

Het is vrijdagmiddag 5 mei als Ineke en Rezina op bezoek gaan bij Gerrit Jan en Hennie Timmer.

Na een hartelijk welkom, heerlijke koffie met koek en gezellig bijpraten over ditjes en datjes starten we met het interview. Het gaat om Gerrit Jan, maar al snel blijkt dat ook Hennie een belangrijke bijdrage levert aan de werkzaamheden van Gerrit Jan.

Even voorstellen

Gerrit Jan werd in 1946 geboren in Rheezerveen aan de Ommerweg op een steenworp afstand van de huidige woning. Zijn ouders hadden er een boerderij en eigenlijk stapte Gerrit Jan in de voetsporen van zijn vader. Gerrit Jan was meer handelaar, en ging in 1966 evenals zijn vader die naast zijn boerderij sinds 1950 al in textiel handelde daar ook in mee. In 1970 trouwde Gerrit Jan met Hennie Schiphorst en gingen toen samen met textiel naar de markten. Daarnaast runden ze vanaf 1970 Camping 'de Klimberg' van waaruit in de wintermaanden tevens ook de handwerkgarens verkocht werden.

Vanwege de gezondheid van Gerrit Jan werd de camping in 1985 verkocht. Toen verhuisden Gerrit Jan en Hennie naar hun huidige woning. Daar werd o.a. de handel van de Wolschuur weer voortgezet, wat zij iedere zaterdag nog steeds met veel plezier doen.

Clara Feyoena Heem

Gerrit Jan en Hennie zijn lid van de PKN Hardenberg - Heemse.

Van 1991 t/m 1999 was Gerrit Jan diaken in de Witte of Lambertuskerk en daardoor raakte hij ook betrokken bij Clara Feyoena Heem als afgevaardigde in de kerkdiensten. Omdat de moeder van Hennie later ook in Clara woonde was ook zij er vaak te vinden en zodoende stak zij ook haar handen uit de mouwen.

Gerrit Jan was handig met techniek en geluid en kwam zodoende goed van pas. Toen hij in 1999 stopte als diaken ging hij verder in Clara Feyoena Heem en werd er vrijwilliger en koster.



Rond 2005 vond er nieuwbouw plaats waarbij de diensten vanuit de Grote glazen zaal aan de vijver verhuisd werd naar de Bezige Bij. Daar werden toen voor de Somatiek en Revalidatie de diensten gehouden en in het Hoenderhok voor de PG afdeling. Vaak waren er in beide diensten samen wel meer dan 100 personen die de diensten kwamen bezoeken. Voor de inzet van de vrijwilligers werd er gewerkt volgens een rooster, die de bewoners haalden en terug brachten.

Dominees vanuit de diverse kerken in Hardenberg-Heemse en omgeving verzorgden er de diensten, eveneens ook zo met de organisten, het is een opdracht die je gezamenlijk moet dragen.

in gesprek met Gerrit Jan Timmer

Begin 2017 ben ik begonnen als voorganger en dan meerdere keren per jaar ingeroosterd. Naast de dominees van verschillende kerken, hadden we ook een werkgroep van preeklezers als er geen invulling was door de dominees, zodoende was er elke zondag een dienst vanuit een volle Kerkzaal met een waardevolle dankbare geloofsbeleving.

Bewoners kwamen vanaf de verschillende afdelingen hetzij lopend of met rolstoelen of met bedden. Voor iedereen was er plaats wat een rijkdom als je daarop terug kijkt.

Het geeft een geweldige voldoening om samen te bidden en te danken en naar Gods woord te mogen luisteren en God te kunnen prijzen met het zingen van de liederen.

Zo kan een ieder op eigen manier tot God komen met zijn of haar vragen en zorgen om die aan God voor te leggen en dat geeft voldoening en rust.

Ik zeg vaak praat (bid) tot God en leg je zorgen en problemen aan Hem voor hoe moeilijk ze ook zijn en vraag om Gods nabijheid en de verhoring van je gebeden.

Corona periode

Maart 2020 de laatste dienst voor het uitbreken van corona moest de predikant van dienst door ziekte afzeggen. Dan word je net voor het weekend door de kerk gebeld of je de dienst kunt over nemen, vanuit die onvoorziene omstandigheden moet je er vooraf altijd rekening mee houden dat je een passende dienst klaar hebt liggen.

Op die bewuste zondag in maart was het dus zover en Gerrit Jan viel in voor de zieke predikant. De week er na was er Corona en dan ook helaas geen diensten meer.

Nu 3 jaar later eind maart 2023 is er God zij dank weer een begin gemaakt met de diensten in Clara Feyeona Heem. De diensten worden momenteel (tijdelijk) iedere laatste zondag van

de maand gehouden hiervoor ben ik 4 x achter elkaar ingeroosterd.

Hopelijk verandert dat straks in de nieuwbouw weer naar wekelijkse diensten, daar is voor zover nu bekend maar plaats voor 30 á 35 personen.

Gerrit Jan en Hennie zijn er vrijwilliger, maar wanneer Gerrit Jan voorganger is verzorgt hij ook de complete invulling van de liturgie en zorgt ook voor de overdenking .

Hennie helpt ook mee om samen met de vrijwilligers de kerkzaal klaar te zetten voor gebruik en daarna de bewoners een plaats aan te bieden en liturgieën uit te delen en Hennie regelt tijdens de dienst de bediening van de geluidsinstallatie.

Hoe bereid je je voor?

Wij vragen Gerrit Jan hoe hij zich voorbereid op de dienst. Heb je een kant en klare preek of ??? Gerrit Jan verteld dat hij in grote lijnen de preken zelf maakt.

De overdenkingen in Clara zijn ongeveer 10 á 15 minuten en we zingen ook veel, vooral bekende liederen .

In de Clara diensten zie je dat de kerkmuren enigszins wegvallen we lezen Gods woord allemaal uit dezelfde Bijbel van waaruit we hoop en kracht mogen putten dat geeft een gevoel van saamhorigheid en meerwaarde in het geloofsleven.



Vervolg gesprek G J Timmer

Een preek maken kan op verschillende manieren maar ook volgens het rooster van het kerkelijk jaar met de daarbij behorende liederen. Het vergt nogal wat tijd om het geheel goed uitgewerkt te krijgen.

Daarom heb ik uit voorzorg afhankelijk van de kerkelijke jaargetijden ook verschillende preken klaar liggen mocht er onverwachts een aanvraag zijn om in te kunnen vallen. Belangrijk vind ik dat de preken in Clara eenvoudig en begrijpelijk zijn.

Ik kijk en luister over de kerkmuren heen naar preken van verschillende predikanten en kerken. Aan onze goede vriend Ds. Arie van der Veer (EO), met wie wij al heel veel jaren vriendschappelijke contacten onderhouden, heb ik een goede leermeester.

Vrijwilligers

Zijn er voldoende vrijwilligers vragen wij. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers ook omdat verpleegkundigen de bewoners nu naar de kerkzaal moeten brengen, terwijl dit vroeger door vrijwilligers werd gedaan.

Wensen

Wij vragen Gerrit Jan of hij wensen heeft. Daarop is het antwoord dat we er op vertrouwen dat er straks na de ingebruikname van de nieuwe locatie iedere zondag weer diensten gehouden kunnen worden, als je in de zorg verblijft zijn alle dagen hetzelfde. Uit de zondagsdiensten mag je vertrouwen en kracht putten om daarmee de nieuwe week weer in te gaan onder Gods zegenrijke ontferming. Nu de diensten weer hervat zijn is er op de afdelingen een evaluatie gehouden en die waren heel positief. Het blijkt ook dat de bewoners weer uitzien naar de diensten.



Wat doet het met Gerrit Jan

Voor Gerrit Jan is het feit dat hij nu preekt niet alleen mooi, maar het geeft hem ook meer verdieping en een grote voldoening. Hij ziet het ook als een dankbare opdracht.

Ook heel bijzonder is het dat hij de mensen bemoedigend mag toespreken.

En dat hij aan het einde van de dienst, wanneer de mensen weer naar hun kamer/ afdeling gaan, Gods ontfermende woorden mag meegeven voor een nieuwe week onder de Zegen van de Here God.

Dank

Wij bedanken Gerrit Jan en Hennie voor hun gastvrijheid en het bijzondere gesprek.

Boekbespreking

Boekbespreking Laudatio Si

In 2015 verscheen de pauselijke encycliek 'Laudatio Si'. De titel betekent 'Geprezen zijt Gij' en is ontleend aan een lied van Franciscus van Assisi.

De Nederlandse vertaling was al enige tijd uitverkocht, maar nu is een herdruk uit en bij de boekhandel te koop voor € 15.00. Wie dat te veel geld vindt, of voor wie de toch wel kleine letters bezwaarlijk zijn, kan ook op internet terecht. Op

<https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudatio-Si.pdf> kun je de tekst downloaden, lezen, vergroten enz.

Een encycliek is letterlijk een rondzendbrief en paus Franciscus schreef deze om de grote problemen met natuur en milieu, armoede en onrecht onder de aandacht te brengen en christenen te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij daarvoor hebben. Hij dringt aan op een ecologische bekering.

Het is een compact boekje van ongeveer 140 pagina's en vlot geschreven. In het eerste hoofdstuk krijgen we de omvang van de problematiek in beeld: klimaatverandering, milieuvervuiling, uitsterven van planten en dieren. De paus legt niet alleen de link met onze manier van leven, maar zeer terecht ook met de armoede van zovelen.

Vervolgens geeft hij een christelijke opvatting over de waarde van de schepping. De mens staat daar niet boven, maar maakt er deel van uit.

Hij is op vele manieren verbonden met alles wat bestaat en leeft. In hoofdstuk drie wijst paus Franciscus de menselijke wortel aan van de ecologische crisis: we laten ons wijsmaken dat er een onbepaalde groei mogelijk is, alsof de goederen van onze planeet onuitputtelijk zijn. In de volgende hoofdstukken presenteert hij een uitweg: een ecologie die oplossingen zoekt voor zowel de problemen met natuur en milieu als met de sociale vragen van armoede en honger. Hij heeft geen vertrouwen in de markt als beschermer van het milieu. De overheid zal hier zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en krachtig sturen op de bescherming van onze planeet en van de armen. Dat zal allemaal niet gaan zonder aanpassing van ieders persoonlijke levensstijl. In hoofdstuk zes werkt de paus dat uit: een verantwoorde manier van leven heeft met een ecologische bekering en een nieuwe spiritualiteit te maken. Daarbij vallen woorden als dankbaarheid voor het geschenk van het leven, eenvoud, soberheid, maar ook: vrede, voldoening, rust, liefde. De paus maakt duidelijk dat we met individuele actie alleen de planeet niet gaan redden. Er is meer nodig: een bundeling van krachten.

De bijdrage van de kerk kan bestaan in het bespreekbaar maken van deze problematiek, persoonlijk en gezamenlijk proberen kleine stapjes in de goede richting te zetten en het ontwikkelen van een levensstijl waarbij zorg voor de schepping en voor elkaar wordt gedragen door een levend geloof. Als uw nieuwsgierigheid is gewekt en u voelt ervoor om dit boekje volgend seizoen in de herfst samen met anderen te bespreken, stuur me dan een mailtje. Bij voldoende belangstelling werk ik het uit tot een leerhuis.

ds. de Lange (dsadelange@gmail.com)





Protestantse kerk
wijkgemeente Radewijk



Wijkpredikant
Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl

Scriba
Dhr. H. Versteeg
Mastdijk 3
0523-270147
hcjversteeg@hotmail.com

Kerkenraad 25 april en 15 mei

Op deze vergaderingen ging het vooral over het voorstel vanuit de AK om het aantal kerkdiensten terug te brengen.

In 2022 en 2023 staan er 243 zondagse diensten op het preekrooster. De huidige formatie 6,2 fte is goed voor 188. Door ziekte van collega van Benthem is dat feitelijk 171. De preekvoorzieners heeft dus voorgangers te zoeken voor 72 diensten en na mijn vertrek voor 105. Dat is steeds moeilijker rond te krijgen. Vandaar het voorstel om het aantal kerkdiensten in Radewijk (-31), maar ook in Marslanden (-21) en Heemse (-4) te verminderen. Gaat het voorstel van de AK ongewijzigd door, dan komt het aantal zondagse kerkdiensten uit op 184. Als collega van Benthem weer hersteld is en mijn vacature vervuld, hoeft de preekvoorzieners geen predikanten van buiten aan te trekken.

Gaan we naar minder diensten, dan levert dat een bezuiniging op, maar dat is niet de reden achter dit voorstel. Evenmin is het de bedoeling kerk-zijn in Radewijk onmogelijk te maken. Dat blijkt ook wel uit de ruimte die de AK biedt. Er liggen maar liefst drie opties op tafel:

1) Juli en augustus geen dienst in de Opgang, de rest van het jaar om de twee weken. De andere zondagen kan men goed in de andere wijken van de PGHH terecht.

2) Elke zondag dienst, aanvangstijd 9.00 u. De predikant uit Baalder, Baalderveld, Centrum of

Heemse die dan voorgaat, gaat om 10.30 u nog een keer voor in zijn of haar eigen wijk. (ervan uitgaande dat de andere wijken hun dienst naar 10.30 u willen verplaatsen)

3) Elke zondag dienst in de Opgang, aanvangstijd 10.00 u. De ene week een eigen voorganger, de andere week in de Opgang meedoen met een dienst uit bv de Höftekerk die in de Kerkzaal via de beamer is te volgen. Zondag 7 mei zijn deze opties aan de kerkgangers gepresenteerd direct na de dienst. Daarna werd er bij de koffie in kleine kring over doorgepraat. Tenslotte kon iedereen schriftelijk zijn voorkeur aangeven. **De uitslag:** niemand koos voor optie 1, iets meer dan de helft voor optie 2, iets minder dan de helft voor optie 3. Een moeilijkheid bij optie 2 is, dat nogal wat mensen aangaven dat het 'om en om' moet (de ene week kerkdienst om 9.00 u, de andere week om 10.30 u.). De kerkenraad 15 mei concludeert daaruit dat er voor een vaste aanvangstijd van altijd 9.00 u. te weinig draagvlak bestaat. Om die reden stelt de kerkenraad aan de AK optie 3 voor met een proefperiode van een half jaar. Op de AK van 22 mei moet blijken of deze wensen van Radewijk met die van de andere wijken zijn te combineren.

Werving

Op de gemeenteavond 21 maart ging het vooral om de vraag of het huidige model van kerkenraad met wijkteams wel toekomstbestendig is. Het alternatief, een pastorale telefoon, kon wel op begrip maar niet op veel animo rekenen. De kerkenraad maakte daar uit op, dat we op de vertrouwde manier moeten verder gaan in de hoop dat we de vacatures weer vervuld krijgen.

Wat dat laatste betreft is er goed nieuws. De volgende mensen zijn bereid gevonden een taak op zich te nemen:

Rezina Ramaker, Radewijkerweg: ouderling samen met haar man Gerrit Jan Ramaker, Radewijkerweg en Alie Peeneman, Lindeldijk tekenen bij en worden herbevestigd.

We zoeken nog een ouderling en een scriba.

Jeugdwerk

Trijn Holtrop en Marielle Tijhuis hebben jarenlang het clubwerk verzorgd, maar nu stoppen ze er mee. Evelien Rigterink heeft hen de laatste keer dat er club was, 8 maart bij de de paasmaaltijd, bedankt voor hun inzet en een bos bloemen namens de kerk overhandigd. Ook Jade die dit seizoen meehielp, heeft een attentie gehad.

Via Astrid van der Have zoekt de kerkenraad kinderen en nieuwe leiding voor de clubs. Kindernevendienst is er elke derde zondag van de maand, oppas is er elke zondag.

Afscheid Radewijk

Zondag 18 juni neem ik afscheid van de wijkgemeente Radewijk. Het is een avondmaalszondag en dat vind ik heel mooi uitkomen. We maken er een fijne dienst van. Ik hoop dat u er dan bij bent om mij uit te zwaaien. Na afloop is er koffie met wat erbij. Ds. Noordmans is de komende tijd aanspreekpunt voor pastorale zaken en consulent voor de kerkenraad. Op korte termijn proberen we met wijk Centrum in mijn vacature een kerkelijk werker te benoemen.

ds. de Lange





Protestantse kerk

wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan

0523-852168

ds.geraldarohan@gmail.com

Ds. Gijsbert Rohaan

0523-852168

ds.g.rohaan@gmail.com



Kerkelijk werker (50%):

Martijn van Breden

06-31002222

martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl



Scriba:

R. Schoemaker, Mercuriuslaan 23, Hardenberg

0523-242162

scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Een hand, een voet, een oor...

Als wijkkerkenraad Heemse zaten wij bij elkaar voor onze maandelijkse vergadering van de kleine kerkenraad. Ds. Geralda Rohaan had een groot papieren vel meegenomen met daarop een mens op ware grootte getekend. Naar aanleiding van die Bijbeltekst over het lichaam van Christus gingen wij nadenken waar wij als mensen nou precies in dat lichaam zitten. En misschien ben je wel verschillende delen, dat je jezelf zowel als een oor ziet maar ook wel in het hart of de buik van het lichaam zit. Het gaf mooie gesprekken en het mooie: overal in het lichaam kwam wel een naam te staan. En zo mogen wij elkaar tot steun zijn, voor samenhang van dat lichaam in Heemse. Ondertussen is uw kerkelijk werker blij dat hij ook steun vindt in de nieuwe collega's die alweer een paar maanden in Heemse aan het werk zijn. Het is leuk om met Ds. Gijsbert en Geralda samen te werken en te merken dat ze verschillend zijn en elkaar zo mooi aanvullen. Ik ben blij voor de wijkgemeente Heemse dat wij zo als een team aan de slag mogen zijn. Er zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld

onder elkaar waar ieder zijn of haar ding doet. Tegelijk zijn er ook activiteiten die wij samen oppakken, een contactpersonenavond bijvoorbeeld. Over dat soort zaken zitten wij één keer per twee weken bij elkaar, als het even kan met een lunch, te overleggen. En daar bruisen mooie ideeën naar boven!

Nieuwe initiatieven?

Wij kunnen van alles bedenken en aanbieden, maar misschien leven er in dat lichaam wel andere mooie ideeën? Daarom willen wij met onze wijkkerkenraad eerst overleggen om vooral gemeenteleden te gaan ontmoeten en te gaan onderzoeken of er behoefte is aan bepaalde activiteiten, initiatieven of groepen. U zal er in de komende tijd meer van gaan horen en hopen dat u van harte met ons meedenkt en doet.

Zomerperiode

Wij hebben het Pinksterfeest achter de rug, een prachtig christelijk feest over de komst van de Heilige Geest én de geboortedag van de Kerk! Van harte gefeliciteerd daarmee. Het is de laatste christelijke feestdag en daarmee zitten wij nu in de zomerperiode. Wij hebben verschillende activiteiten beleefd in Heemse. Er zijn mooie wijkbijeenkomsten geweest in Oud-Heemse en Rheezerveen, u heeft er ook in de nieuwsbrief over kunnen lezen (mocht u die nog niet ontvangen in uw mailbox, ga dan even naar www.pknheemse.nl). De Teenz-groep en Tienerdienst hebben mooie ontmoetingen, de kinderdienst is er op zondag. Er gebeurt genoeg moois.

Daar zetten heel veel mensen zich vrijwillig van harte voor in, dat willen wij erkennen. Hopelijk leest u dit nog op tijd: zondag 4 juni is de vrijwilligerszondag. Een feestelijke zondag waarin wij iedereen, zichtbaar of op de achtergrond, in het zonnetje willen zetten. Dat wij ons er van bewust van zijn dat wij sámen de wijkgemeente Heemse zijn. Ik wens u alvast een fijne zondag toe met elkaar met gezellige activiteiten na de kerkdienst. Er wordt weer een leuke invulling gevonden.

Wij hebben in de maand juli nog een mooie overstapdienst op de planning staan waarin de kinderen uit groep 8 overstappen uit de kinderdienst. Maar natuurlijk zien wij u ook graag in alle andere mooie kerkdiensten die wij samen mogen beleven. Aangezien ik hier niet elke maand aan het woord ben, wens ik u alvast een mooie zomerperiode toe. Dat u daarin rust en inspiratie mag vinden, die onze God ons volop wil schenken.

In Christus verbonden,

Martijn van Breden

Wijkochtend/-middag Rheezerveen Noord en Zuid.

Zondag 7 mei verzamelden we ons vanuit de kerkdienst bij de Horsetellerie in Rheezerveen. (We hebben dit jaar voor een ochtend/middag gekozen omdat sommige gemeenteleden aangaven liever 'savonds niet meer op pad te gaan).

Hier genoten we van een kopje koffie en zelfgebakken cake en koek en lazen we een stukje uit een dagboek.

Nadat de koffie op was gingen we wandelen in het bos achter de Horsetellerie. Het was prachtig weer en er werd volop gepraat.

Zo leerden we elkaar beter kennen. De leeftijd varieerde van 0 tot boven de 90 jaar! Een mooie en gezellige mix van gemeenteleden. Ondertussen had koster Jaap heerlijke soep met broodjes gebracht. Deze smaakten heerlijk na de wandeling. We sloten de middag af met een zegen/gedicht. Het was fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Fam. Bouwhuis



Jeugdwerk Heemse

Na een mooi paasproject staken we de koppen als kinderdienst-leiding weer bij elkaar. We zijn met 16 dames en verzorgen om de beurt in tweetallen de kinderdienst. Een mooie groep! En met de komst van de familie Rohaan was er een mooi moment om ons eens af te vragen in een open gesprek: waarom doen we eigenlijk wat we doen?

De kinderen zijn belangrijk in onze gemeente: zij zijn natuurlijk de toekomst! Met de kinderdienst willen we het geloof en de verhalen doorgeven, een hechte groep creëren (en behouden!) en een goed samenzijn organiseren. Ieder op haar eigen manier, maar wel allemaal met de intentie dat we iets brengen in onze gemeente.

De komende tijd richten we ons op de overstapdienst: de kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om van de kinderdienst over te stappen naar de tienerdienst en Teenz. Ze nemen een goed gevulde rugzak mee!

Namens de kinderdienst Heemse,
Hester op de Haar.

Vanaf Pinksteren lezen we vijf zondagen over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Het Bijbelboek Handelingen is geschreven toen het goede nieuws over Jezus al op veel plaatsen bekend geworden was. Dit boek vertelt hoe dat gegaan is.

Het is een vervolg op het evangelie volgens Lucas: beide boeken zijn geschreven door dezelfde schrijver. Handelingen gaat verder waar het evangelie volgens Lucas eindigt: Jezus is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. En zijn leerlingen moeten dat goede nieuws overal gaan vertellen.



Koffiemiddag Marslanden





Protestantse kerk
wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant
Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.



Wijkpredikant 0,2
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Scriba
Sander en Mariëtte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Pastoraal coördinator
Trijnie Zoer
06-20535961

Licht

De dagen lengen en de natuur is weer groen. Licht is voor mensen, dieren en planten van levensbelang. Nog een paar weken en dan maakt de lente plaats voor de zomer. Licht verdrijft duisternis. Iets dat licht is, kan nooit tegelijkertijd donker zijn. Jezus kwam naar de aarde om de duisternis te verdrijven. Sinds Jezus niet langer fysiek in ons midden is, is het aan óns om een klein lichtpuntje in de wereld te zijn. Niet als een grote bouwlamp een hele straat verlichtend, maar het verschil kun je al maken door een waxinelichtje te zijn in het leven van één persoon.

*Opwekking 334 – Heer, Uw licht en Uw liefde
schijnen*

*Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.*

*Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij
Schijn door mij*

Examens

Op moment van schrijven breekt de examenperiode net weer aan. Afgelopen jaren werden de examen kandidaten na hun examen in het zonnetje gezet, dit jaar hebben ze een aanmoediging vóór hun examens ontvangen. Mannette, jeugddiaken, en Theresia, jeugdouderling, brachten een tegoedbon van Toscana naar de vijf examenkandidaten in onze gemeente.

We hopen dat de examens voor iedereen naar wens zijn verlopen en de uitslag positief mag zijn!

Mochten we nog iemand vergeten zijn, laat dit dan weten via:

jeugdouderlingmarslanden@gmail.com.

Groetjes Mannetta Batterink en Theresia Hindriks

Koffiemiddag

Dinsdag 2 mei hadden wij weer onze gezellige koffiemiddag voor 70+ van de wijk Marslanden. Er was een mooie opkomst. We begonnen met een kopje koffie/thee met een heerlijk plakje eigen gebakken cake en koek.

Bedankt Hanneke Meijer, Femmie Kroon, Hilda Breukelman en Everlien Dorgelo.

Rinie vertelde weer een mooi verhaal en sloot af met een waardevol gedicht.

Het was heel fijn dat ook Ds. Schipper en zijn vrouw aanwezig waren.

Onder het genot van een glaasje frisdrank werd er fijn van plaats gewisseld en werd er heerlijk bijgepraat.

Oppasdienst in de Marslanden

Wist u dat er iedere zondag tijdens de dienst in de Matrix oppasdienst is? Vanaf kwart over 9 kunt u uw kindje brengen. Er is altijd een moeder aanwezig die op uw kindje kan passen tijdens de oppasdienst. Er kan gekleurd worden, gepuzzeld, gespeeld en er zijn ook een heel aantal boekjes waaruit voorgelezen kan worden. U vindt de oppasdienst in het gedeelte van de kinderopvang; bij de koffiebar rechtdoor (de deur staat altijd open).

Kom jij ook gezellig spelen? Groetjes van de leiding van de oppasdienst.



Vacatures wijkkerkenraad

Beste gemeenteleden,
Wellicht heeft u het al op de beamer gelezen; wij hebben vacatures! Wij hebben een vacature voor een diaken, een ouderling en een ouderling-voorzitter.

Wilt u onze enthousiaste wijkkerkenraad komen versterken?

Neem dan contact op met Jan Veneman, janveneman@ziggo.nl of 0653849663.

We zien je berichtje of belletje tegemoet!

Update ds. Yvonne

Beste gemeenteleden,
Het is even al even geleden, maar hier is dan een positieve update van mijn kant. De intensieve behandelingen zijn voorbij. Daarmee is de volgende fase aangebroken - de herstelfase. De tijd waarin mijn lichaam zich kan gaan herstellen van een jaar lang behandelingen. Het gaat met

kleine stapjes vooruit. Wat mij nog het meest beperkt, is vermoeidheid. Dat uit zich in van alles; van een slechte concentratie, verminderd evenwicht tot slechte conditie en twee keer per dag bijslapen.

Om daar gericht op te kunnen behandelen mag ik meedoen met een oncologisch revalidatietraject. Dit is een programma van twaalf weken met onder andere fysiotherapie en ergotherapie. Het doel is om mijn conditie te verbeteren, maar vooral ook om te leren omgaan met de vermoeidheid en daar een dagelijkse balans in te vinden.

In de tussentijd probeer ik ook bij de gemeente betrokken te blijven. Ik mis jullie en het werken in Hardenberg! Heel erg bedankt voor alle blijken van betrokkenheid die blijven komen!

Hartelijke groeten,
ds. Yvonne

Wil u nog een kaartje sturen naar ds. Yvonne?
Dat kan! Deze kunt u door de brievenbus gooien bij de Scriba (van Rechterenallee 2) of de Voorzitter (Erve Nijsink 27)

Doopzondagen

In het komende seizoen staan er op zondag 25 juni en 9 juli 2023 de laatste doopdiensten gepland.

Stuurt u een geboortekaartje als er een kindje wordt geboren?

Als u uw kindje wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met scriba Mariette Zoer
Telefoon 06 4040 4407 of per email:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.



Protestantse kerk
wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant
Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl



Scriba
Hennie Kregel
Rodedijk 30
06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Baalderdiensten in juni:

Op 11 juni vieren we weer een thema “meer of minder vrij”. Het gaat over het verhaal van het volk Israël in Egypte waar Mozes in de woestijn de Naam van de Heer leert kennen. Het gaat ook over vragen als “hoe vrij kun je als mens eigenlijk zijn?” Om bijvoorbeeld jezelf te zijn? Zonder het oordeel of de dwang van een farao of wie dan ook. Of is het al heel wat als je jezelf accepteert mét je angsten? Spannende vragen! En wat geeft God ons daarbij? Het koor zingt met ons, er zijn kinderactiviteiten voor alle leeftijden (tot en met de oppas!). En uiteraard is er koffie/thee/limonade. En..., neem alsjeblieft wat mee voor de voedselkast. Kun je niet komen, wil je het wél meemaken, het is ook live – of later – te volgen op PKN baalder Youtube. Op 25 juni vieren we de laatste dienst en dat wordt een bijzondere: een zangdienst. In de afgelopen weken hebben we de gelegenheid gehad om favoriete christelijke liederen aan te geven én te stemmen welke door de meeste mensen het mooiste worden gevonden. Die gaan we zingen, met koor en band samen. Gewoon, mooi en blij – of misschien ook wel roepend! – zingen. En we hopen dat er mensen zijn die bij sommige van die liederen een verhaal hebben. Over wat het voor hen betekent. In toenemende mate merken we dat het stimulerend is onderling om te horen wat een lied – en dus het geloof – kan betekenen voor een ander. Eigenlijk zo logisch als wat. In

andere opzichten hebben we dat ook. Als jij met iets zit, blij bent over enz. en een ander herkent dat, dat is altijd fijn. En soms – of misschien wel iets vaker dan soms 😊 - is een lied én een verhaal van iemand erbij veel aansprekender dan een dominee en een preek. Ik zal dus die dienst hooguit dingen aan elkaar praten en jullie niet in de weg zitten met een preek. Dat komt in het nieuwe seizoen wel weer 😊😊. We hopen op een heel inspirerend slot en uiteraard zijn er kinderactiviteiten, is er de inzameling voor de voedselbank én kun je het later terugzien. Maar live is echt mooier...

Het werd zomer.....

Het is het eerste seizoen na twee zónder corona. Maar helemaal vlekkeloos is het niet verlopen en dat kwam door de gemiste diensten in januari-maart. Als kerkenraad willen we dat in het nieuwe jaar niet meer en we zullen er alles aan doen om het te voorkomen. Waar – behalve Baalderveld – alle andere wijken én wekelijks én het hele jaar door (behalve Marslanden) diensten hebben, hebben wij er 20 per jaar en dan zijn die drie diensten voor de continuïteit écht heel vervelend. Zeker na corona, waar we meer zeilen bij moeten zetten om het gemeentezijn weer aan de praat te krijgen. Tegelijk is er wel veel gebeurd waar we blij op terug kunnen kijken. Basiscatechisatie voor kinderen, rock-solid, 30+ kring, 35+ kring, een geloofleerkring (60+), avonden over Mattheüs, er zit zelfs een mannenevent aan te komen!!! Drie morgens – samen met GKV – voor ouderen, inzamelingsactie bij de Plus enz. enz. We gaan in de komende maanden ons bezinnen op wat in het nieuwe seizoen zinvol is! Nu uitzien naar die laatste feestelijke dienst!

Moestuin Baalder Noaberschap

Al een aantal jaren (10?) is er de moestuin van de Baalder-Noaberschap bij de wijkboerderij. Hier worden allerlei groentes (en aardappelen) verbouwd op natuurlijke wijze (zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest). De opbrengst van deze moestuin is bestemd voor



mensen in de wijk met een smalle beurs. Tijdens het seizoen worden er regelmatig diverse groentes bezorgd bij verschillende adressen in de wijk via de diaconie van de kerk. Ook wordt er af en toe groente in de voedselkast gelegd. Daarnaast wordt de groente ook gebruikt voor het 'Baalder Buffet' dat elke laatste vrijdag van de maand plaats vindt in de wijkboerderij. Zo is er vrijdag 28 april spinazie geoogst en hebben de kooktalenten dit verwerkt in een heerlijke maaltijd.

Mocht je het leuk vinden meer over de moestuin te horen of te zien, er is een Instagram account ([@moestuinbaaldernoaberschap](https://www.instagram.com/moestuinbaaldernoaberschap)) waarop af en toe foto's en kleine berichten worden geplaatst.

En als er iemand op de tuin bezig is ben je altijd welkom en vertellen we er graag meer over.

Voedselkast

Alle dagen kun je wat in de voedselkast zetten bij de wijkboerderij, als je wat kunt en wilt missen. Of als je het nodig hebt om er wat uit te halen, doe dat dan vooral en schaam je niet. Soms gebeurt het ook dat iemand alles eruit haalt. Dat is niet de bedoeling... er zijn meer mensen die het nodig hebben.

Wat ook belangrijk is om te weten, is dat je iedere keer dat er een Baalderdienst is óók houdbare spullen kunt meenemen naar Sporthal de Kamp. Diakenen zorgen ervoor dat de spullen dan terechtkomen waar ze horen! Super dat we dit zo doen met elkaar!

Tot slot

Een hartelijke groet voor u allen,

ds. Wim van der Wel.

Voedselkast Baalder





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl



Scriba:
Evelien bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

*Ontmoeten is kijken en zien,
luisteren en horen, verbazen en verwonderen*

*Echt zien en echt horen, horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen*

*Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de
ander,
open staan voor je omgeving*

*Ontmoeten is jezelf tegenkomen in de ogen van
een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf*

*Ontmoeten is de ander het beste van jezelf laten
zien
en het beste in de ander willen ontdekken*

*Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de
ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken*

*Ontmoeten is jezelf kunnen zijn, samen groeien
Elke ontmoeting is een nieuw begin...*

Rondom de diensten

Op zondag 30 april hielden we in de Opgang te Radewijk een dienst met liederen en teksten rondom Koningsdag en Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag. Fijn dat er zo veel mensen waren om mee te zingen. Samen met Cor Blok en Jan Broekroelofs deden we de viering en er was een prachtige schikking gemaakt bij het thema. Zie foto



Op zondag 7 mei verzorgde het Gospelkoor Vision uit Vriezenveen o.l.v. Jan Leemhuis de viering in de Beek samen met Piet Langbroek. Het thema was 'Omzien naar elkaar in vrijheid' en daarbij werd verteld over de film 'Het verloren transport' die dit voorjaar verscheen. Het was een mooie viering en ons werd door één van de kerkgangers een mooi gezegde aangereikt: "Vrolijkheid en Vrijheid geeft Zaligheid."

Mijmerwandeling

Op zondag 11 juni is er om 14 uur een wandeling bij de Oldemeijer. Voor wie mee wil doen, welkom. Het is wandelen met aandacht. We starten bij de parkeerplaats van de Oldemeijer. Zie de nadere info elders in dit blad, ook voor de opgave.

Baalderveldpot

Wij hebben een wijkfonds waar we voor onze wijk veel mee kunnen doen. De Baalderveldpot wordt beheerd door Henk Kleinjan. Wanneer je een gift wilt geven of kosten hebt gemaakt voor onze wijkgemeente die je kunt declareren, dan kun je gegevens met bonnetjes in de bus doen

bij Henk Kleinjan Floralaan 82.
Communiceren gaat het handigst via de mail
henkengerina@hetnet.nl

Baaldervelddiensten

Om de week hebben wij in de Beek onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur met de dienst, maar daarvoor is er al veel gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid worden ingericht en de muziekinstrumenten aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding voor, na en tijdens de viering en dat is heel belangrijk in onze wijk. In de maand juni zijn de Baaldervelddiensten op zondag 4 en 18 juni en dan is er de slotdienst van het seizoen is op zondag 2 juli. We beginnen na de zomertijd op zondag 3 september weer om 10 uur in de beek. In die dienst speelt en zingt ensemble Musette o.l.v. Bert Slijkhuis. Op zondag 17 september is er de startdienst.

Zomervraag

We hebben de volgende vraag aan jullie: Maak in de komende zomertijd, thuis of op vakantie een foto en vertel er als het kan een kort verhaal bij, bijv. over iets wat opvalt, een ontmoeting, een ervaring of gedachte die je met ons wilt delen. We vragen je om het jaarthema "Ga mee" als uitgangspunt te nemen, zie hieronder de toelichting bij het jaarthema. We zijn benieuwd naar jullie verhalen en gaan ze in de startdienst met elkaar delen. Mail je verhaal met foto's als bestand in jpeg voor 1 september naar Piet. We komen er in de startdienst op zondag 17 september terug.

Jaarthema: "Ga Mee."

Neem foto's van een plek of ontmoeting.
Schrijf kort op wat je hebt beleefd.
Zondag 17 sept startdienst in de Beek.
Mail naar info@pietlangbroek.nl

Jaarthema 2023-2024 'Ga mee!'

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
Het volgende seizoen is er weer een jaarthema voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk.

We worden uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en



mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven."

Afspraak maken

Wijkpredikant Piet Langbroek is op maandagmorgen vanaf 10 uur beschikbaar voor gesprek in de Höftekkerk. Je kunt er zo naar toe komen. Mocht je een ander moment willen afspreken of bezoek aan huis wensen, dan is dat mogelijk. Neem voor het maken van een afspraak zelf contact met Piet op of vraag iemand dat voor je te doen. App, mail of bel met Piet of vraag een naaste om dat voor je te doen.

Nieuwsbrief

Elke week is er een nieuwsbrief Baalderveld met info over de wijk, onze plannen en de diensten. Op de website van onze plaatselijke kerk kunt u de brief vinden bij de wijkberichten. Wanneer u iets te melden hebt wat u graag op de nieuwsbrief wilt hebben, stuur dan een mail naar Piet of bel hem even. Contact Wanneer u iets te melden hebt aan de wijkkerkenraad of wijkpredikant dan kunt u dat per mail of telefoon doen. Als er een kaart is, bijv. bij huwelijksjubileum of geboortekaartje dan kunt u deze mailen, meegeven aan de predikant bij bezoek of in het postvak achter de deur van de keuken in de Schakel leggen. Andere post voor onze wijkpredikant kan ook in dit postvak. De koster weet waar het postvak staat.



Protestantse kerk
wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Ds. A. de Lange
0523-266653
bdelange@geholi.nl



Wijkpredikant:
Ds. P. J. H. Noordmans
W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com



Scriba:
Jenny Welleweerd
Bruchterweg 70
06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Kerkelijk werker 50%:
Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222



Afscheid ds. Bert de Lange

Elders leest u al dat ds. de Lange afscheid neemt in Radewijk op zondag 18 juni, en in Hardenberg Centrum op zondag 25 juni. In het Centrum zal er na de kerkdienst in de Höftekerk gelegenheid zijn van ds. de Lange afscheid te nemen. Dat kan in de kerk, en ook in De Schakel.

Collega de Lange wil zijn afscheid graag eenvoudig houden. Geen uitgebreide recepties, toespraken en dergelijke. Natuurlijk houden we daar rekening mee. Maar we zouden het als kerkenraad wel erg mooi vinden om hem namens de gemeente een cadeau te kunnen aanbieden. Daarom leest u op kerknieuws dat er een rekeningnummer geopend is waarop u een bijdrage kunt storten, als u dat wilt. Voor Radewijk 18 juni: NL56 RABO 0373 7216 17 t.n.v. CvK PG Hardenberg-Heemse onder vermelding van afscheid ds. de Lange te Radewijk. Voor Hardenberg 25 juni: zelfde rekeningnummer t.n.v. CvK PGHH, onder vermelding van afscheid ds. de Lange te Hardenberg.

Ds. de Lange heeft onze gemeente vele jaren met grote inzet gediend. Hij is ook een zeer

gewaardeerde collega. Vele jaren heb ik ook persoonlijk (PJHN) met hem mogen samenwerken. Wij wensen hem allemaal een goede pensioentijd en nog veel mooie jaren, samen met Noortje en met allen die hem lief en dierbaar zijn.

Vacature kerkelijk werker

Op de website van onze kerk hebt u vast en zeker de advertentie gelezen die we ook op de landelijk PKN website online gezet hebben. Tot 1 juni konden geïnteresseerden op de advertentie reageren.

Nu hopen we dat er spoedig een geschikte kerkelijk werker gevonden wordt. Want na het vertrek van ds. de Lange moet het werk zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Daarbij zal de kerkelijk werker vooral het pastoraat op zich nemen. Andere werkzaamheden worden tijdelijk opgevangen door de huidige predikanten, kerkelijk werker en eventueel gast-predikanten (voor de zondag).

Ds. Noordmans wordt voorlopig consulent in Radewijk.

Momenteel wordt door de Algemene Kerkenraad onderzocht hoeveel invulling op

termijn mogelijk en haalbaar is – ook wat later een nieuwe predikant betreft. Het college van Kerkrentmeesters zal dat overleggen met het classicaal college van beheerszaken.

Uitvaartbegeleiding

De druk van grote aantallen uitvaarten op onze predikanten en kerkelijk werker is soms erg groot. Omdat we toch – ook in de toekomst – iedereen die een beroep doet op de kerk willen kunnen bedienen, wordt er gezocht naar vrijwilligers die op dit gebied iets kunnen betekenen.

Dit komt in de PKN in het land al meer voor. Er is een cursus die vrijwilligers op weg helpt, zodat ze niet zomaar aan het werk gaan. We begrijpen dat deze kwestie soms gevoelig ligt. We zullen er dan ook zorgvuldig mee omgaan.

Vacatures in de wijkkerkenraad

Omdat er tegen de zomer weer een aantal leden van onze kerkenraad kan aftreden, zal er gezocht moeten worden naar opvolgers. Om iedereen uitgebreid en goed te informeren ligt er gedurende een aantal zondagen een speciaal blad papier naast Kerknieuws, met alle vacatures en verdere bijzonderheden. Van harte hopen we dat het werk van de heilige Geest – zie ook de overdenking aan het begin van deze Kerkklank – mag doorgaan in de roeping van nieuwe mensen voor dit belangrijke werk. We beseffen dat in onze wijk velen al een leeftijd hebben bereikt intussen, waar je zegt: ik neem wat gas terug. Dat kan heel goed, en is te begrijpen. Maar ook op leeftijd kunnen we soms nog erg veel betekenen voor elkaar en voor de kerk, en dat is maar goed ook. Dus als iemand je op de schouder tikt en vraagt of je niet nog een poosje wilt dienen, denk er dan nog eens goed over na. Vanzelfsprekend geldt dit ook als je nog veel jonger bent. Helpt u? Onze kerkenraad heeft veel te bieden. Daar vertellen we graag meer over.

Wijk-gemeenteavond 27 juni

Dinsdag 27 juni a.s. willen wij alle leden van onze wijkgemeente Centrum uitnodigen voor een wijk-gemeenteavond. Aanvang om 19.30 uur, in De Schakel.

We zullen daar onze vernieuwde concept beleidsplan met u bespreken. Dit concept beleidsplan is voor iedereen nu al te lezen op de website.

Daarnaast zullen we u informeren over andere lopende zaken.

En er is tenslotte alle ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Welkom!

Afscheid Centrum

Zondag 25 juni neem ik afscheid van de wijkgemeente Centrum. Ik doe m'n best er een mooie dienst van te maken. Ik los dan ook een ereschuld in: voor de coronajaren beloofde ik kerkkoor 'Sound of Church' om hen nog eens terug te vragen. Dat was er nog niet van gekomen. Gelukkig kunnen ze er nu wel bij zijn, niet met een optreden, maar met een bijdrage aan de eredienst. Op mijn verzoek blijft het aantal sprekers tot één beperkt: dhr Henk Meulink, voorzitter AK zal mij namens de hele PGHH toespreken. Dan wordt het niet zo'n lange zit. Ik hoop dat u er zondag bij bent om mij uit te zwaaien. Na afloop is er koffie met wat erbij.

Ds. Noordmans is de komende tijd aanspreekpunt voor pastorale zaken. Op korte termijn proberen we met wijk Radewijk in mijn vacature een kerkelijk werker te benoemen.

ds. de Lange

Gemeentereis naar Jordanië en Israël

Wat hebben we een prachtige reis beleefd! Ik heb er al iets van verteld in de kerkdienst van 7 mei. Zoveel plekken en plaatsen bezocht die we uit de Bijbel al kennen. De groep was ook heel fijn betrokken op elkaar. Samen veel gelachen, maar ook andere emoties kregen ruimte.

Vooral tijdens de twee kerkdiensten die we hielden, maar ook op andere momenten, was er volop beleving. We beseffen als groep dat we heel erg bevoorrecht zijn, dat we deze reis konden maken. Zoveel mogelijk laten we ook anderen meegenieten. Zo kom ik later nog een keer bij de senioren middag om enthousiast te vertellen. En wie weet kan ik (PJHN) ook in de toekomst nog wel reizen blijven organiseren. Daar heb ik best zin in.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan ieder die dit leest. En u weet het toch? Stelt u het op prijs dat u een bezoekje krijgt en wilt u daar niet te lang op wachten... pak dan de telefoon en bel uw ouderling, kerkelijk werker of predikant.

Ds. Pieter Noordmans.



de "NEBO" groep



Nieuws van het platform van kerken

De Open Kerk gaat weer van start. Van maandag 5 juni t/m zaterdag 2 september gaat het Platform van Kerken in Hardenberg weer starten met de Open Kerk.

Van maandag t/m zaterdag zal de Höftekerk aan het Wilhelminaplein tussen 10.00-12.00 uur geopend zijn. Dit jaar is de kerk ook te bereiken via de ingang aan de Lage Doelen.

Er is informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw, want behalve mensen die even in de kerk willen verblijven of een kaarsje willen branden, komen er hopelijk ook vakantiegangers die wellicht iets over de geschiedenis willen weten.

Elke morgen zijn er 2 vrijwilligers aanwezig om de gasten te verwelkomen. Regelmatig zal er een predikant of kerkelijk werker aanwezig zijn en op de zaterdagmorgen zal een organist het orgel bespelen.

Hartelijk welkom!

Dodenherdenking

In alle kernen van de gemeente Hardenberg werden donderdag 4 mei jl. de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Namens het Platform van Kerken legden ds. Huibert Prins en Roelie Brink een krans bij het monument in het Stephanuspark.



Samen Zingen Hardenberg

D.V. zaterdag 10 juni 2023 is er weer Samen Zingen in Hardenberg en kunt u naar hartenlust "liederen van toen en nu" zingen in de Höftekerk te Hardenberg.

Muzikale medewerking verlenen Herman Boerman – orgel, Ronald IJmker – piano, Klaas Jan Pullen – Saxofoon en vele bovenstem zangers van verschillende koren uit Hardenberg.

Neem familie, burens en kennissen mee zodat er weer een groot koor van zangers en zangeressen is om God lof te zingen.

De aanvang is 19.30 uur en u kunt gratis parkeren onder het gemeentehuis.

De collecte is dit jaar bestemd voor de aanleg van 3 binnentuintjes bij de nieuwbouw van verpleeghuis Clara Feyoena Heem,. Van harte aanbevolen. Collecteren kan nu ook via een QR-code maar natuurlijk ook via de collecte in de kerk.

Na afloop is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op 10 juni a.s.

Commissie Samen Zingen Hardenberg
(zie poster op de achterpagina)

In herinnering

Gerrit Dorman

Op zondagochtend 30 april 2023 is Gerrit Dorman overleden in de leeftijd van 83 jaar. Gerrit is in Kloosterhaar geboren op 26 juni 1939. Hij trouwde met Dini Altena op 16 juli 1964.

Ze gingen wonen aan de Jan Weitkamplaan 17. Het huisje dat er stond hebben ze afgebroken en samen hebben ze daar een nieuw huis gebouwd.

Gerrit en Dini kregen hun kinderen Gert en Jegien. Later kwam schoonzoon Jeroen in de familie en daarna hun geliefde kleindochters Verena en Nicole.

Het leven van Gerrit, maar zeker ook van zijn gezin, is getekend door het ongeluk dat Gerrit in 1974 kreeg, waarbij hij zijn rug heeft gebroken. Ondanks de pijn en de gezondheidsproblemen, heeft hij zeker ook genoten van zijn gezin, zijn hobby's en de plek bij de Beek.

We hebben afscheid genomen met de trouwtekst 1 Joh 3:1: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook)!" Het vertrouwen in die woorden mag ons troost geven.

We leven mee met zijn vrouw Dini, zijn kinderen en kleinkinderen en de verdere familie. We wensen hen toe, dat zij goede herinneringen aan hem mogen bewaren.

Ellen Kolthof

Herm Wind

Op 12 mei overleed in de leeftijd van 74 jaar Herm Wind. Al heel lang was hij hartpatiënt en eigenlijk is het medisch gezien bijzonder dat hij nog zo lang zo goed heeft kunnen leven. De laatste maanden was het echt minder. Hij was fysiek zó moe dat hij tot heel weinig kwam en dat was niks voor Herm. Bij de laatste reguliere controle was de cardioloog duidelijk: er is niets meer aan te doen. Dat verklaarde die vermoeidheid..... Dat het zo snel daarna voorbij zou zijn, dat was een "heftige tijd". In overgave en vertrouwen aan God heeft Herm afscheid genomen van zijn vrouw, zijn (schoon)kinderen en kleinkinderen.

Herm was een veelzijdige man. Zelf kwam hij uit een vrij arme achtergrond en hij heeft er zelf alles aan gedaan om zich te ontwikkelen. Dat kon hij ook goed. Hij was intelligent, had veel verstand van techniek én had een heel brede belangstelling. Kon ook genieten van mooie kleding, hij zag er altijd tiptop uit.

Hij is heel lang leraar geweest aan LTS-MTS, maar na zijn pensioen ging hij misschien wel "echt los": vrijwilligerswerk bij het stoomgemaal in Lemmer, midwinterhoorn, de vechtomp en ook een periode kerkrentmeester.

Zijn leerlingen én kinderen én kleinkinderen herinneren hem ook als altijd stimulerend om vooral goed je best te doen. Hij sprak uit eigen ervaring. Samen met Diny, zijn vrouw, was hij zeer gelukkig. Ze hadden al verkering toen ze 16 en 17 waren! Dat maakt dat nu de leegte groot is en plotseling is ontstaan. We leven met de familie mee in dit gemis.

Ds. Wim van der Wel

In herinnering

Gerard Altena

Op 29 april overleed Gerhard Hendrik Altena, op negentigjarige leeftijd. Hij groeide op in Loozen, aan de Westeindigerdijk. Later zou zich er een palingkwekerij vestigen. Hij ontmoette Roelina Bouwhuis uit Rheezeveen, en trouwde met haar. Zij woonden eerst in Loozen, en daarna naast de boerderij aan de Ommerweg waar zij vandaan kwam. Ze kregen samen vijf kinderen. Na het overlijden van Roelina in 2019 woonde hij er nog met zijn kinderen Miny en Gerrit-Jan. Hij was langer dan zestig jaar met haar gehuwd.

Gerard leerde voor metselaar, timmerman en electriciën. Na een bedrijfsongeval werd hij afgekeurd, maar hij had een sterke wil en zat nooit bij de pakken neer. Hij had een bunder grond en kocht een trekker. Hij handelde wat in pinken, en had wat dieren thuis: een pony, en verschillende soorten vogels.

Hij hield van auto's, van 'even er uit'.

Op vakantie hoefde hij niet, dat was gezien de mooie plek waar hij woonde ook niet zo nodig. Toen hij niet meer kon autorijden ging hij regelmatig naar Hardenberg, even een visje halen.

Gerard wist wat hij wilde en ging graag zijn eigen gang. Hij liet zich niet zo snel achter de kaarten kijken, maar de laatste tijd was hij wat opener. Van dit mooie, markante mens namen we afscheid in een dankdienst voor zijn leven in 'De Lariks', waarna hij op de begraafplaats Larikshof is begraven. Psalm 139 klonk, over God die ons wil kennen van hart tot hart – een kennen dat sterker is dan de dood! Dat dat tot troost mag zijn voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en al wie nabestaan.

Ds. Gijsbert Rohaan

Albert Jan Pullen

Op 1 mei overleed Albert Pullen. Hij werd achtenzeventig jaren oud.

Albert woonde met zijn Diny in Diffelen, aan de Rheezerweg 113, in de woning naast de boerderij waarop hij zijn leven lang werkzaam was. In oktober vorig jaar hadden zij zestig jaar verkering. Albert was boer, in hart en nieren. Hij had twee rechterhanden, heeft alles gebouwd op het erf. Hij heeft een goed leven gehad, met zijn Diny, en de kinderen verrijkten zijn leven. Ook met de kleinkinderen was hij groots. Albert heeft bijgedragen aan het culturele leven in zijn omgeving, hij was lid van toneelvereniging Torhedi en speelde bij de fanfare. Het geloof in de Heer was voor hem ook wezenlijk. Zo vervulde hij jarenlang het ambt van ouderling, en van diaken, in de kerk.

Albert stond positief in het leven, en gaf nooit op. Niet een man van veel woorden, maar wat hij zei was raak. Hij was niet klagerig en niet gauw kwaad. Een moedig en zorgzaam mens.

Hij moest naar Clara Feyoena Heem, met een gebroken heup; hij vocht tegen kanker en kreeg er corona en een

longontsteking overheen. Zijn heldere geest verliet hem nooit. Diny, die hem trouw terzijde stond, ook niet.

In de Witte- of Lambertuskerk namen we in besloten kring afscheid, nadat er zaterdag al velen hadden gecondoleerd aan huis. We lazen Psalm 123, waarin staat dat we op God mogen zien, en mogen verwachten dat Hij ons helpt. Woorden waarmee hij zo vaak anderen had gesterkt. Dat Diny en de kinderen, kleinkinderen en al wie om hen heen staan die nabijheid van God mogen ervaren in deze tijd van afscheid.



Ds. Gijsbert Rohaan

In herinnering

Gerritjan Aufderhaar

Op zondag 10 april jl. is Gerritjan Aufderhaar overleden in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Gerrie aan Salland, maar het zelfstandig wonen werd steeds moeilijker. Bij beiden werd dementie vastgesteld en daarom verhuisden ze samen naar het Picardthuis te Coevorden. Daar hadden zij hun draai gevonden. Lichamelijk leek Gerritjan nog goed fit, daarom kwam zijn overlijden toch onverwachts.

Gerritjan was altijd wel in voor een geintje en de kleinkinderen herinneren zich veel gekkigheid met hun opa. Van het maken van vogelvoer van maiskolven tot het toestoppen van chocolademelk en ander lekkers op de schaatsbaan. Gerritjan kon altijd wel iets leuk in elkaar knutselen, vooral met materiaal dat overbodig was bij de Wavin. Het grootste deel van zijn leven heeft hij bij de Wavin gewerkt. Naast het werk was hij ook geregeld in de moestuin te vinden. En in de tijd van pensioen was de dansles vaste prik. Verdriet en zorgen is niet bespaard gebleven,

maar toch bleef hij positief in het leven staan. De kinderen, Seine en Annie, leerden van hun ouders dat je best mag genieten. Dat deed Gerritjan ook toen hij een dag voor zijn sterven zijn verjaardag vierde. Hij had een mooie dag gehad, maar de volgende dag kwam het telefoontje dat Pa achteruit ging. Toen zijn dochter bij het bed zei: "Wat de toekomst brengen moge" beantwoorde Gerritjan dat met "Mij geleid des Heren hand". In dat vertrouwen mocht Gerritjan dit leven loslaten. Op zaterdag 15 april 2023 vond het afscheid plaats van Gerritjan Aufderhaar, nog niet wetende dat de familie vier weken later opnieuw afscheid zou moeten nemen...



M.J. van Breden

Gerrie Aufderhaar-Willems

Vier weken na het afscheid van hun vader en opa moest de familie op zaterdag 13 mei opnieuw afscheid nemen, nu van hun moeder en oma Gerrie Aufderhaar-Willems. Zij overleed op 6 mei 2023 in de leeftijd van 83 jaar. Haar gezondheid was al een lange tijd broos, toch kwam haar overlijden plotseling. Gerrie groeide op in Varsen en leerde bij 'de Steile Oever' Gerritjan uit Rheezerveen kennen. Nadat zij getrouwd zijn in 1961 gingen zij wonen in een noodwoning bij het ouderlijk huis van Gerritjan. Later verhuisden zij naar de Paulus Potterstraat in Heemse. Gerrie was een lieve en zorgzame moeder voor haar kinderen. Ook de kleinkinderen kwamen graag bij oma en opa. Oma maakte van haar zakdoek wel een muisje of van chocoladepapiertje een borrelglaasje. Ze was altijd wel in voor een feestje, bij menig partijtje had zij wel een leuk idee voor een spelletje. Gerrie was erg creatief en was altijd wel bezig met breien of knutselen.

Zo zat ze op 5 mei nog vredesduifjes te vouwen in het Picardthuis. Voor Gerrie en Gerritjan was een echtparenkamer gevonden in het Picardthuis te Coevorden. Daar kregen ze allebei de zorg die nodig was. Dat Gerritjan kwam te overlijden was moeilijk en niet helemaal te begrijpen voor Gerrie. Slechts enkele weken heeft ze zonder haar maatje geleefd, maar nu zijn ze weer samen. 'Als leven lijden wordt mag je blij zijn dat God je komt halen.' Zo is er dankbaar afscheid genomen van beide ouders, opa en oma, in een korte tijd na elkaar. Wij wensen de familie en anderen die Gerritjan en Gerrie missen de vrede van God toe.



M.J. van Breden

In herinnering

Arend Boertien

Arend Boertien werd geboren op 17 januari 1943 in het plaatsje Nieuwlande bij Coevorden. Hij groeide daar op en ging naar school. Arend volgde een technische opleiding en werd lasser van beroep. Hij heeft met vele klussen door het land zijn werk mogen doen.

In Schuinesloot woonde Riena Steenhuis, zij werd de vriendin van Arend en op 21 februari 1972 trouwden zij met elkaar. Hun leven ging verder in Hardenberg, een aantal jaren aan de Kruserbrink en daarna aan de Spaanskamp. Samen kregen zij twee kinderen; Nico en Jeroen. De twee zonen ervaren hun ouders als liefdevol en zorgzaam. Ouders die altijd klaar stonden, ook voor hun kleinkinderen toen die in de familie kwamen. Zo is in de pensioentijd van Arend veel opgepast, maar ook mochten ze graag op vakantie gaan met de caravan. Bijzondere hobby's had Arend niet, hij genoot van kleine dingen als een praatje op straat of werken in de moestuin.

Jarenlang hebben Arend en Riena het samen goed gehad aan de Spaanskamp in Heemse. De laatste jaren kwamen er gezondheidsproblemen. Op 29 augustus 2020 kwam Riena te overlijden en bleef Arend alleen achter. In die tijd werd duidelijk dat Arend geestelijk achteruit ging. In de zomer van 2022 ging het zelfstandig wonen niet meer en kreeg hij een plek in Clara Feyoena Heem. Daar fleurde Arend weer wat op, maar werd de ziekte in zijn lichaam ernstiger. Arend overleed op dinsdag 25 april 2023 in de leeftijd van 80 jaar. Op maandag 1 mei was de afscheidsdienst en is Arend begraven op begraafplaats de Larikschhof. Wij wensen de familie veel sterkte in het gemis van hun vader en opa.

M.J. van Breden

Marinus Mensink

Op zaterdag 22 april 2023 is Marinus Mensink op de leeftijd van 78 jaar overleden. Op de kaart staat geschreven 'Steeds op zoek naar onbekende paden, uitdagende wegen en grenzen aan de horizon...'. Op zaterdag 29 april vond de afscheidsdienst plaats in uitvaartcentrum De Lariks, waarna aldaar de begrafenis plaatsvond. In de dienst vertelden zijn dochters en vrouw over zijn leven en klonk bovenstaande regel in alles door. De kleinkinderen vertelden dierbare herinneringen aan hun opa om dankbaar te bewaren. Bij alles legden wij het woord van liefde, zorgzaamheid en compassie en lazen daarbij 1 Korinthe 13, over de liefde die blijft. Ook was er muziek en waren er mooie liederen en kreeg het acryl schilderij 'De tafel van verbinding' wat Adri maakte voor de expositie van het creatieve leerhuis waar ze aan deelneemt een plaats. Het is vol symboliek en kracht wat bij Rien past en voor hen beiden samen belangrijk is. Het delen

met anderen, de tafel van hoop, het licht en het water, de handen die elkaar vasthouden - in de vorm van het hart geschilderd - shape of the heart - Het geeft weer waar mensen hun kracht en troost en hoop uit kunnen putten. Dit is wat blijft, het is er als een weg om te gaan, door een land waar je de weg niet kent, over onbekende paden. Zo zal het gaan, zo zullen mensen gaan en altijd weer opnieuw. Gedragen. Wij leven mee met zijn vrouw Adri, hun twee dochters Mirjam en Joyce met hun gezinnen. Wij wensen hen toe dat zij de dierbare herinneringen aan hun man, vader en opa in liefde bewaren.

ds. Piet Langbroek

Mijmerwandeling

Mijmerwandeling

Thema: luisteren naar de natuur

Zondag 11 juni, start 14.00 uur

Parkeerterrein bij Oldemeijerplas t.o. eilandje



Wandelen met aandacht.

- We gaan als groep op weg!
- Onderweg krijg je inspirerende vragen, teksten en muziek aangereikt.
- Met deze vragen kun je je spiegelen aan de natuur en bezinnen vanuit christelijke bronnen.
- Er is ruimte om in kleine groepjes ervaringen te delen.
- Na de wandeling onder het genot van koffie/thee kunnen we ervaringen delen.
- Hartelijk welkom om met ons mee te lopen!



Aanmelden bij:

Wilma Dijkhuis	wilmadijkhuis@gmail.com	06.15133379
Esther Stad	estad@ziggo.nl	06.14665160
Annie Katsma	anniekatsma@gmail.com	06.57943040



Stekjesmarkt

Voor de 18e (!) keer en ook al weer met mooi weer werd bij de Opgang de inmiddels traditie geworden Stekjesmarkt gehouden. En net als andere jaren was het verbazingwekkend wat er



allemaal aan stekjes was binnengebracht bij de verzamelpunten. Ook de laatste dag nog: o.a. van onze "vaste leverancier" 3 auto's vol dahliaknollen en diverse planten, alles keurig verpakt en gesorteerd op naam en kleur. En voor wie zelf graag de bloemen vanaf het begin wil zien groeien waren er grote hoeveelheden bloemenzaad. Behoudens al dat groen waren er, nu voor het tweede jaar, boeken. En ook die waren er in grote getale. Kinderboeken, romans, thrillers, oude en nieuwe boeken: rond de patio stonden ze in grote stapels op de tafels. In de week voor de markt was in de kerk door de vrijwilligers al het nodige werk verricht, vrijdagmiddag waren de kramen op het kerkplein al geplaatst, maar de afwerking was natuurlijk voor de zaterdagmorgen. Al vroeg waren de medewerkers bezig alles op de plaats te zetten: op de parkeerplaats de planten en op het plein voor de kerk de koffiehoeke (uiteraard met divers gebak, cake of koek), de verloting (met prachtige prijzen) en de barbecue voor de broodjes hamburger en dit jaar voor de eerste keer ook broodjes warme beenham. Klokslag 10 uur mocht ds. Bert de Lange de markt openen en eveneens de geheel nieuw ingerichte Bijbelse tuin heropenen. De kopers,

en er kwamen er heel wat, stonden toen al, bij wijze van spreken, met de euro's in de hand te trappelen van ongeduld om hun slag te kunnen slaan. En dat hebben ze gedaan! In en om de zonovergoten Opgang werd voor ruim € 1.700 omgezet! Die opbrengst is bestemd voor de inrichting van het gebouw en aanvulling van de tuin.

Om 13.00 uur was de markt afgelopen. Er werden nog een paar broodjes hamburger gegeten en daarna kwam de mooiste klus: opruimen en schoonmaken. Zoals bekend maken vele handen licht (in dit geval) schoon werk en rond 4 uur was de kerk weer klaar voor de zondagsdienst.

Och, u hebt de markt gemist dit jaar? Houd het in de gaten: rond de **10e mei 2024** krijgt u een nieuwe kans.

Alle bezoekers / kopers, sponsors en medewerkers hartelijk bedankt.

Henk Peeneman

(Foto's Roelof Hagedoorn)



Beroepsprofielen PKN

Na een lang en intensief gesprek over de voorstellen van de werkgroep Beroepsprofielen in het rapport 'Werkers aan het mozaïek van kerkplekken' aanvaarde de synode het rapport als een belangrijke tussenstap in het gesprek over het ambt en daarmee als een bijdrage aan toekomstgericht kerk-zijn. Het aannemen van dit rapport opent een weg voor kerkelijk werkers die - onder bepaalde voorwaarden - ook bevestigd kunnen worden als dienaar des Woords. Daarnaast zal het profiel 'kerkelijk specialist' ontwikkeld worden voor kerkelijk werkers die op een of meerdere deelterreinen als jeugd, ouderen, diaconaal en/of missionair werk een roeping hebben.

Mozaïek van kerkplekken

De aanleiding voor deze bezinning op het ambt is het mozaïek van kerkplekken dat binnen de Protestantse Kerk is ontstaan. In een samenleving die seculariseert en diverser wordt, proberen lokale gemeenten in allerlei vormen van betekenis te zijn en is er een grote variatie aan pioniersplekken. In de afgelopen tijd is uitgebreid onderzoek gedaan naar de lokale praktijk van deze verschillende kerkplekken en er is een protestantse ambtsvisie ontwikkeld.

Brede beroepsprofielen

De werkgroep Beroepsprofielen heeft vanuit die ambtsvisie én de gegroeide praktijk drie brede beroepsprofielen ontwikkeld, in de hoop dat die profielen lokale gemeenten en kerkplekken de stabiliteit én de ruimte bieden om werkers aan te stellen die aansluiten bij wat er nu en in de toekomst nodig is. Het rapport schetst drie brede beroepsprofielen van voorgangers: *de kerkelijk specialist*, *de pastor* en *de predikant*. De werkgroep beoogde hiermee enerzijds een ordening van de huidige praktijk en anderzijds een beschrijving van profielen die toekomstbestendig en toekomstgericht zijn. Daarom is gekozen voor drie brede profielen die afhankelijk van de context van een kerkplek, nader moeten worden ingevuld.

Behoeft aan verduidelijking

De generale synode liet in de discussie merken dat ze behoefte heeft aan verduidelijking van de verschillende profielen. Daarom gaf de synode opdracht om de voorgestelde beroepsprofielen verder uit te werken, met name die van 'pastor' en predikant. De synode vindt het belangrijk dat beide varianten in het ambt van Dienaar des Woords dezelfde roeping en werkzaamheden hebben, en dat de functie van predikant beschreven moet worden als uitbreiding en doorgroeimogelijkheid voor de voorganger met hbo-opleiding. Verder hecht de synode belang aan zowel de academische kennis en vaardigheden van de predikant als de bekwaamheid en het zegenrijke dienstwerk van de voorganger met hbo-opleiding als belangrijke instrumenten voor een toekomstgerichte kerk. Tussen de twee varianten mag geen sprake zijn van leiding of gezag ten opzichte van elkaar.

De synode besloot bij de aanstelling van werkers en het kiezen van een beroepsprofiel de classis geen beslissende rol te geven, maar de samenwerking van gemeenten en werkers te benaderen als een waardevolle ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal gefaciliteerd worden met kerkordelijke mogelijkheden.

De volgende fase

Hiermee sluit de synode fase twee van het ambtstraject af. In fase drie gaan vier werkgroepen aan de slag om uit te werken wat de drie beroepsprofielen betekenen voor de praktijk. Dat doen zij via de deeltherreinen: opleiding, rechtspositie, beroepbaarheid en samenwerking. Tijdens de volgende synodevergadering zullen de verder aangescherpte beroepsprofielen gepresenteerd worden. Over de naamgeving van de 'pastor' zal aparte besluitvorming plaatsvinden.

(Bron: website PKN)

Collecten/Giften

Overzicht maart 2023

Datum	Omschrijving	Totaal
5-3-2023	Palestina	€ 856,55
	Kerk	€ 539,59
	Oostloorn/KerkTv	€ 71,60
	Meander/KerkTv	€ 30,35
8-3-2023	Ghana	€ 222,59
	Kerk	€ 190,96
11-3-2023	Samen Zingen/tuin Clara	€ 900,35
12-3-2023	Gevangenen Nederland	€ 711,81
	Kerk	€ 638,24
	Oostloorn/Voedselbank	€ 62,10
	Meander/Voedselbank	€ 27,00
13-03-2023	uitvaart/coll KWF	€ 150,44
19-3-2023	Missionair werk jong en oud	€ 789,80
	Kerk	€ 598,00
	Oostloorn/Hope & Dream	€ 77,80
	Meander/Hope & Dream	€ 26,15
26-3-2023	Bangladesh	€ 828,22
	Kerk	€ 692,50
	Oostloorn/De Brug	€ 113,30
	Meander/De Brug	€ 17,05
EXTRA	kinderd. Hope&Dreams	€ 27,80
	Paasactie/Vr. Hospice	€ 1.632,50
	zangavond/Vr. Hospice	€ 481,61
	zangavonden okt/dec 22	€ 826,62
	actie voor voedselkast	€ 138,00
	Totaal	€ 10.650,93

Overzicht April 2023

Datum	Omschrijving	Bank	Collecte	Scipio
2-4-2023	PKN Paaschallenge	€ 45,00	€ 492,92	€ 332,20
	kerk	€ 41,00	€ 413,57	€ 276,50
	vesper PaasChallenge		€ 5,70	
	vesper kerk	€ 15,00	€ 7,20	
	Oostloorn/KerkTv		€ 74,15	
	Meander/kerkTv		€ 34,25	
07-04-2023	diaconie		€ 53,90	€ 99,00
	kerk		€ 42,45	€ 84,50
08-04-2023	(Stille Zaterdag) - Diaconie			€ 59,50
09-04-2023	KIA Moldavië	€ 322,50	€ 1.084,66	€ 522,50
	kerk	€ 235,00	€ 694,67	€ 316,60
	Oostloorn/Voedselbank		€ 93,95	
	Meander/Voedselbank		€ 25,25	
16-4-2023	Wijffonds Heemse	€ 370,00	€ 155,37	€ 249,50
	Wijffonds Centrum	€ 140,00	€ 296,00	€ 161,00
	Wijffonds Marslanden		€ 12,90	€ 34,00
	Wijffonds Baalder			€ 15,00
	Wijffonds Baalderveld		€ 52,40	€ 16,50
	Wijffonds Radewijk		€ 44,00	€ 29,00
	Kerk	€ 35,00	€ 377,19	€ 191,70
	Oostloorn/Hope & Dream		€ 86,45	
	Meander/Hope & Dream		€ 34,00	
23-4-2023	Nood in eigen gemeente	€ 185,00	€ 483,05	€ 269,50
	Kerk	€ 95,00	€ 387,68	€ 170,00
	Oostloorn/De Brug		€ 63,40	
30-4-2023	vrienden van de hoop	€ 287,50	?	€ 173,50
	Kerk	€ 63,50	?	€ 139,40
		€ 1.834,50	€ 5.015,11	€ 3.139,90
	Totaal		€ 9.989,51	

Ontvangen giften t/m 15 mei 2023

Ontvangen via:	Bestemming	Bedrag
Jaap Meerveld	Wijffonds Heemse	€ 50,00
Jennie Seine-Boscher anoniem	Wijffonds Radewijk	€ 10,00
Jannie Meilink	Wijffonds Marslanden	€ 5,00
W. Bult Gelling	Wijffonds Heemse	€ 10,00
ds. P. Langbroek	Diaconie PGHH	€ 20,00
Ina Gerrits	Baalderveldpot	€ 100,00
Lieda Zweers	Wijffonds Heemse	€ 10,00
	Wijffonds Heemse	€ 20,00
		€ 225,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen wij invulling geven aan ons gemeentezijn zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Uit de AK

Uitnodiging gemeenteavond 13 juni 2023 in de Höftekerk

Thema: "Kijken naar de toekomst"

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op dinsdag 13 juni om 19.30 uur in de Höftekerk, georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad.

Financiële situatie van de PG Hardenberg-Heemse

Hoe kijken we naar de huidige financiële situatie en wat kunnen we van de komende jaren verwachten? Wat hebben de energiemaatregelen opgeleverd en hoe gaan we verder met deze materie om? Dit zal in een presentatie voorgelegd worden.

Formatie predikantsplaatsen, kerkelijk werkers en kosters

Hoe ziet de bezetting (personeelsformatie) er de komende jaren uit? Een presentatie van de denkrichting en mogelijkheden.

Het plan voor aanpassingen aan de Witte of Lambertuskerk

In januari is groen licht gegeven om de plannen voor de Witte of Lambertuskerk en Aerninckhof verder uit te werken. Met de nodige aanpassingen zal dit de reguliere vierplek in Heemse zijn. De hoop en verwachting waren om voor de zomer een definitief plan te kunnen presenteren. Dat lijkt er nog niet in te zitten. Hoe staat het project er dan wel voor en wat kunnen we verder verwachten?

Buiten gebruik stellen van de Hessenwegkerk

Er vindt in deze periode een taxatie plaats van de Hessenwegkerk, de bijgebouwen en het bijbehorende terrein. Een kerkrentmeester van De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB

Kerkrentmeesters) begeleidt ons in dit proces met allerlei mogelijke scenario's en keuzes. Hoe staat het daarmee en wat gaat er verder gebeuren?

Stadskerk

De planvorming voor de Stadskerk is bijna voltooid. Eind juni zal de commissie het eindplan Stadskerk presenteren aan de Algemene Kerkenraad. U krijgt alvast een voorproefje van wat in het eindplan zal komen te staan.

Beleidsplan

De laatste stand van zaken rond de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan komt aan de orde. Tijdens de avond zal er gelegenheid zijn om uw vragen en opmerkingen in te brengen. Dat mag ook vooraf, u kunt die bij de scriba van de Algemene Kerkenraad indienen – dhr. Jan te Bokkel; scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl Tijdens de avond tot en met de pauze zal er ook gelegenheid zijn om schriftelijk vragen en opmerkingen in te dienen.

Inloop om 19.30 uur. Start om 19.45 uur.

Van harte welkom! We hopen u allen te mogen begroeten.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse.

De ZWO steunt de stichting Bokiki

Stichting Bokiki is een initiatief van Mariska Bosman. Van 2003 tot en met 2018 heeft Mariska in Uganda gewoond en gewerkt. De eerste 10 jaar bij twee kinderprojecten en daarna is ze het toerisme ingerold, het organiseren van reizen naar Uganda. Dat laatste doet ze vanuit Nederland nog steeds met veel plezier.

Tijdens haar jaren in Uganda heeft Mariska twee kinderen mogen adopteren, Miriam en Juda. In 2018 is ze naar Nederland verhuisd. Al is Mariska alweer een paar jaar terug in Nederland, Uganda zit nog steeds in haar hart. Niet alleen het land zelf, maar ook de mensen die daar wonen. Omdat Mariska nu niet ter plaatse wat kan doen, heeft ze besloten de Stichting Bokiki op te richten, om op deze manier verschillende projecten in Uganda te ondersteunen. Elk jaar in maart gaat Mariska voor een paar weken naar Uganda.

In de 15 jaar dat Mariska in Uganda heeft gewoond, heeft ze helaas heel wat verdrietige en moeilijke leefomstandigheden gezien. Gelukkig ook heel veel mooie initiatieven om deze omstandigheden te verbeteren. Eén van deze initiatieven is van een Ugandese vriendin van haar, Josephine.

Via het project waar Mariska 7 jaar heeft gewerkt, Noah's Ark Children's Ministry Uganda, heeft ze Josephine leren kennen. Na haar tijd bij Noah's Ark, heeft Josephine in haar geboortedorp, vlakbij Tororo, een project voor ouderen opgezet. De ouderen wonen allemaal in hun eigen huis/hut en Josephine helpt waar mogelijk, met bijvoorbeeld voedsel, zeep en medicijnen, zaden voor het land, schoolgeld voor de kleinkinderen waar ze voor zorgen, etc. Ook hebben de ouderen samen een commissie opgezet om elkaar zo te helpen en naar elkaar om te zien. Als één van hen even wat ruimer zit,



deelt diegene dat met één van de andere ouderen en zo vormen ze samen een gemeenschap.

Namens de ZWO,
Mini Prins.

Kerkdiensten

datum	tijd	kerk	predikant	opmerkingen	wijk
zondag 4 juni 2023					
4-jun	09:30	Matrix	ds. R. den Hertog, Zwolle		Marslanden
4-jun	10:00	De Opgang	dhr. W. Kelder, Hoogeveen		Radewijk
4-jun	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
4-jun	10:00	Höftekerk	Martijn van Breden		Centrum
4-jun	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
4-jun	11:00	Oostloorn	ds. Pieter Noordmans		PGHH
zondag 11 juni 2023					
11-jun	09:30	Matrix	dhr. J. Minnema, Zwolle		Marslanden
11-jun	10:00	De Opgang	ds. J. Woltinge, Zwolle		Radewijk
11-jun	10:00	Hessenwegkerk	Martijn van Breden		Heemse
11-jun	10:00	Höftekerk	ds. Bert de Lange		Centrum
11-jun	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
zondag 18 juni 2023					
18-jun	09:30	Matrix	ds. M.S. Voet	HA	Marslanden
18-jun	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
18-jun	10:00	De Opgang	ds. Bert de Lange	afscheid Bert de Lange	Radewijk
18-jun	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
18-jun	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
18-jun	11:00	Oostloorn	dhr. J. Smit		PGHH
zondag 25 juni 2023					
25-jun	09:30	Matrix	ds. Piet Langbroek	dopen	Marslanden
25-jun	10:00	Höftekerk	ds. Bert de Lange	afscheid Bert de Lange	Centrum
25-jun	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
25-jun	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
25-jun	10:00	De Opgang	ds. Pieter Noordmans		Radewijk
zondag 2 juli 2023					
2-jul	09:30	Matrix	Martijn van Breden		Marslanden
2-jul	09:30	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
2-jul	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
2-jul	10:00	De Opgang	ds. J. Zondag, Dedemsvaart		Radewijk
2-jul	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek	overstapdienst	Baalderveld
zondag 9 juli 2023					
9-jul	09:30	Matrix	ds. Piet Langbroek	dopen	Marslanden
9-jul	09:30	Höftekerk	ds. Wim van der Wel		Centrum
9-jul	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan		Heemse
9-jul	10:00	De Opgang	ds. M.U. Bondzio, Kampen		Radewijk
9-jul	11:00	Oostloorn	ds. Wim van der Wel		PGHH

Bijbelrooster juni



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Zondag	4 juni	Psalm 119:17-24	Verlangen naar de wet
Maandag	5 juni	Spreuken 25:1-10	Eer aan God en de koning
Dinsdag	6 juni	Spreuken 25:11-20	Kalme woorden
Woensdag	7 juni	Spreuken 25:21-28	Zorg voor je vijand
Donderdag	8 juni	Psalm 119:25-32	Onderwijs mij
Vrijdag	9 juni	1 Timoteüs 1:1-11	De wet goed gebruiken
Zaterdag	10 juni	1 Timoteüs 1:12-20	Genade in overvloed
Zondag	11 juni	Psalm 13	Zie naar mij om
Maandag	12 juni	1 Timoteüs 2:1-7	Als losgeld voor allen
Dinsdag	13 juni	1 Timoteüs 2:8-15	Een heilige levenswijze
Woensdag	14 juni	1 Timoteüs 3:1-13	Waardige leiders
Donderdag	15 juni	1 Timoteüs 3:14-4:10	De juiste leer
Vrijdag	16 juni	Psalm 119:33-40	Leven in uw gerechtigheid
Zaterdag	17 juni	Matteüs 7:13-8:1	Bouw op de rots
Zondag	18 juni	Matteüs 8:2-13	Een groot geloof
Maandag	19 juni	Matteüs 8:14-22	Hij neemt onze ziekten weg
Dinsdag	20 juni	Matteüs 8:23-34	Jezus heeft de macht
Woensdag	21 juni	1 Timoteüs 4:11-16	Hou je aan de leer
Donderdag	22 juni	1 Timoteüs 5:1-16	De zorg voor weduwen
Vrijdag	23 juni	1 Timoteüs 5:17-25	Goede daden blijven niet verborgen
Zaterdag	24 juni	1 Timoteüs 6:1-10	Tevredenheid is goud waard
Zondag	25 juni	1 Timoteüs 6:11-21	De goede strijd
Maandag	26 juni	Psalm 49	God zal mij vrijkopen
Dinsdag	27 juni	Matteüs 9:1-17	Volg de bruidegom
Woensdag	28 juni	Matteüs 9:18-24	Geloof redt
Donderdag	29 juni	Matteüs 9:35-10:10	Extra arbeiders
Vrijdag	30 juni	Matteüs 10:11-20	Als schapen onder de wolven
Zaterdag	1 juli	Matteüs 10:21-33	Schreeuw het van de daken
Zondag	2 juli	Matteüs 10:34-11:1	Neem je kruis op je
Maandag	3 juli	Matteüs 11:2-19	Goed luisteren
Dinsdag	4 juli	Matteüs 11:20-30	Kom allen bij Mij
Woensdag	5 juli	Spreuken 26:1-12	Over dwazen
Donderdag	6 juli	Spreuken 26:13-19	Over luiards
Vrijdag	7 juli	Spreuken 26:20-28	Over kwaadsprekers
Zaterdag	8 juli	Psalm 79	Wij zijn uw kudde
Zondag	9 juli	Spreuken 27:1-10	Ware vriendschap

Expositie Twee Vrienden

De Hardenbergse kunstenaar Jan Oosting en zijn jeugdvriend beeldhouwer Rokus Greebe, exposeren voor het eerst samen in de Opgang te Radewijk. Wij zijn dan ook bijzonder trots, om ons 10-jarig bestaan te kunnen aankondigen en te vieren met de expositie *Twee Vrienden*.

De jongens Jan en Rokus groeiden samen op in en rond de dierentuin Emmen, waarvan vader Oosting directeur was. Jan en Rokus waren niet alleen kameraden, maar zij deelden ook hun passie voor tekenen. Op jonge leeftijd trokken zij er al op uit om in de natuur te schilderen. Na de middelbare school echter lopen hun wegen uiteen.



Jan Oosting gaat naar Amsterdam om aan de Rietveld Academie zijn kunstopleiding te volgen. Hij vertrekt na zijn opleiding naar Zuid-Frankrijk en vestigt zich in Aix en Provence, waar o.a. beroemde schilders zoals Cézanne en Picasso gewoond en gewerkt hebben. Ongetwijfeld hebben deze grote meesters het werk van Oosting beïnvloed, daarbij zien we ook een onmiskenbare invloed van Van Gogh. In 1978 vestigt Oosting zich samen met zijn vrouw in Hardenberg. Hier wordt hij een zeer gerespecteerd en veel gevraagd kunstenaar en docent. Het meest bekende werk van Oosting is wel het bronzen beeld de Klepperman in het stadscentrum van Hardenberg. Voor deze expositie heeft de veelzijdige Oosting gekozen voor kleurrijke landschappen. Hij zegt gebiologeerd te zijn door licht. "Ik vind soms al voldoende inspiratie in zonlicht dat op een muur valt. Het

subtiele spel van licht en schaduw zijn voor mij al genoeg om er een hele serie aan te wijden".

Naast de landschappen zal ook deze serie te zien zijn in de Opgang.



Rokus Greebe krijgt als kleine jongen al tekenles van de dominee in Zweeloo. Deze dominee brengt hem de beginselen van het perspectieftekenen bij. Daar begint zijn passie voor het vak. Echter, wanneer hij de middelbare school heeft afgerond, jaagt hij een heel andere jongensdroom na. Rokus wordt piloot. Na zijn carrière bij de luchtmacht besluit hij tandheelkunde te gaan studeren en wordt hij tenslotte kaakchirurg. Pas op latere leeftijd keert Greebe terug bij zijn vroegere passie. Omdat plastische vormgeving uiteindelijk zijn bijzondere belangstelling blijkt te hebben, volgt hij een vakopleiding aan de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst in Groningen. Het geleerde perspectief kwam hiermee in een ander licht te staan. "Je bevindt je met een beeld in de ruimte, waarbij het beeld steeds in een ander perspectief wordt gezien bij verplaatsing van de toeschouwer of

het beeld zelf. Dit levert verschillende driedimensionale gezichtspunten op die alle eigenlijk even interessant moeten zijn", aldus Greebe. In zijn woonplaats Oranjewoud zijn diverse zeer grote werken van Greebe te vinden. Voor deze expositie is gekeken naar kleiner werk, zoals abstracte beelden, gedetailleerde composities van bronzen modellen en paarden.

En nu dan voor het eerst weer samen, Jan en Rokus, twee vrienden met een prachtige expositie. De werkgroep Kunst in de Opgang nodigt u dan ook van harte uit om het werk te komen bekijken.

De Opgang te Radewijk, Protestantse kerk, Radewijkerweg 31, Radewijk. In de zomermaanden juli en augustus geopend op: **maandag en donderdag van 13.30-16.30 uur – toegang vrij**

Expositie 1 juli T/M 1 september 2023

Twee Vrienden

Jan Oosting

&

Rokus Greebe



de Opgang te Radewijk

Protestantse kerk, Radewijkerweg 31

In de zomermaanden juli en augustus geopend op:

maandag en donderdag van 13.30-16.30 uur - toegang vrij





contactgegevens
@ colofon

Kerkelijk Bureau

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten, inleveren van declaraties of giften en overige vragen op maandagochtend van 10 – 12 uur en elke 1e woensdag van de maand van 19 – 20 uur. Op deze tijden zijn we ook telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen, giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de "Kerkklank" van juli/augustus 2023 **uiterlijk maandag 26 juni 2023**. Kopij bij voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is: kerkklinkhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Bert de Lange

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615
Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie (€ 15,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl). Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en de website www.pknhardenbergheemse.nl. Kerkklank is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bv alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523-216490
vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl

Höftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3
7772 BL Hardenberg
0523-261554
koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36
7772 AD Hardenberg
0523-265240
koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg
0523-266687 of 06-57050404
jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/ De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24
7771 CV Hardenberg
0523-266744
koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com

Hessenwegkerk/ De Esch

Hessenweg 47
7771 RD Hardenberg
0523-262216
koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73
7771 TD Hardenberg
0523- 277000
koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597
beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdrif 38
7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77
7773 DE Hardenberg

"Samen Zingen"

Hardenberg

INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

HERMAN BOERMAN

ORGEL

RONALD IJMKER

PIANO

KLAAS JAN PULLEN

SAXOFOON

BOVENSTEM ZANGERS

VAN VERSCHILLENDE KOREN UIT
HARDENBERG

Zaterdag

10 juni 2023

Höftekerk

Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

COLLECTE: BINNENTUINEN CFH

INRICHTING VOOR 3 BINNENTUINTJES T.B.V.

NIEUWBOUW VAN VERPLEEGHUIS

CLARA FEYOENA HEEM.



COLLECTEREN KAN OOK VIA EEN QR-CODE!

Toegang gratis

na afloop koffie/thee

GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS

WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. VLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG